

Het belang van kennis

We lazten over het nut en belang van specialiseren, zowel voor jou als voor je klant. Nu zullen we dit aspect benaderen vanuit islamitisch oogpunt. Ons geloof spoort ons aan om hulp te vragen bij mensen van kennis en hen te raadplegen.



*“Vraag dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten.”
(Al Anbiyaa’: 7)*

Dit gaat over kennis zowel over religieuze kennis als over wereldse kennis; dus kennis over wat Allah ﷻ ons gegeven heeft om te kunnen functioneren op deze aarde.

Als je ziek bent, ga je naar een arts. Als je een islamitisch oordeel nodig hebt, kan je een fatwa vragen aan een geleerde die daarvoor gespecialiseerd en bevoegd is. Als je een huis wilt bouwen, dan ga je naar een architect en ga zo maar door. Iedereen heeft dus zijn specialiteiten, talenten en bevoegdheden. Zoals je eerder kon ontdekken, heeft iedereen een taak op deze wereld. Je kan jouw specialisme verder uitdiepen en er meer kennis en inzichten over verwerven. Als je dicht bij jezelf blijft en wat jou interesseert en motiveert en dus jouw taak vervult, dan zal je daar ongetwijfeld geluk uithalen. Je zal kunnen groeien als persoonlijkheid en er zullen deuren opengaan waarvan je zelfs het bestaan niet afwist.

Islam is de religie van kennis. Het eerste vers dat in de Koran werd geopenbaard, beveelt ons om te lezen. Lezen is één van de grootste sleutels naar kennis. Allah ﷻ zegt (in een interpretatie van de betekenis):

“Lees in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen. Hij heeft de mens uit een bloedklonter geschapen. Lees, en jouw Heer is de Meest Edele. Degenen Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen. Hij heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet...”
(Al Alaq: 1-5)

Vanwege het belang van kennis heeft Allah ﷻ Zijn Boodschapper ﷺ bevolen om hiervoor vermeerdering te vragen. Zo zegt Allah ﷻ (interpretatie van de betekenis):

“En zeg: “Mijn Heer, vermeerder mijn kennis.”
(Taa Haa: 114)

De Islam nodigt ons uit om kennis op te doen. De Boodschapper ﷺ heeft het opdoen van kennis tot een verplichting gemaakt voor elke moslim. En hij ﷺ heeft uitgelegd dat de superioriteit van de geleerde boven de aanbieder is als de superioriteit van de maan boven de rest van de hemellichamen. Hij ﷺ zei dat de geleerden de erfgenamen van de Profeten zijn. De Profeten lieten namelijk geen geld achter, maar kennis. Dus degenen die kennis vergaren, hebben een groot geluk verworven.

Ook heeft de Profeet ﷺ gezegd dat het opdoen van kennis een weg is naar het Paradijs, zeggende:

“Degene die een pad volgt om kennis op te doen, Allah zal het pad naar het Paradijs voor hem vergemakkelijken.”
(Al Boekhaarie)

Het toekennen van een specialiteit

Ook in het leven van de Profeet ﷺ vinden we verschillende specialiteiten bij mensen terug, zoals bij zijn vrouwen. Zo was Khadija (ra) een rasechte handelaar, maar ook een goede verzorgster en kon Aicha (ra) heel goed memoriseren en overleveringen uiteenzetten. Ten tijde van de openbaringen had ieder ook zijn eigen taak en specialiteit. Zo was er bijvoorbeeld iemand steeds de vlaggendrager tijdens een slag en zag je dat Khalid Ibn Walied (ra) de bevoegdheid kreeg over een ‘leger’.

Verder lezen we nog andere voorbeelden in de Koran zoals:

“En wij onderwezen hem hoe metalen maliënkolders te maken, om jullie te beschermen in de gevechten...”
(Al Anbiyaa': 80)

Ook in het verhaal van Yoesef (as) vinden we iets terug over zijn specialiteit:

“Toen hij volgroeid was, gaven Wij hem wijsheid en oordeelskracht als (natuurlijke) kennis, zo belonen wij hen die goed doen.”
(Yoesef: 22)

En Yoesef (as) zei:

“Stel mij aan als de beheerder van de voorraadschuren van het land, want ik ben een goede beheerder met de juiste kennis over mijn taak. Zo gaven wij Yoesef een gevestigde positie (voor zijn macht) in het land, zodat hij daarin kon verblijven waar hij wenste. Wij verlenen onze Barmhartigheid aan wie wij wensen en Wij doen de beloning van de weldoeners niet verloren gaan.”
(Yoesef: 55-56)

Doordat Yoesef (as) met de wil van Allah ﷻ het talent had om dromen uit te leggen en dus de droom van de farao betekenis kon geven, werd hij (as) uiteindelijk de beheerder van de voorraden van het land. Door zijn oprechtheid, kennis en talent kon hij (as) zijn taak, omwille van Allah ﷻ, goed uitvoeren. Hij (as) kon de rijkdom eerlijk en strategisch verdelen om zo het land te behoeden van de ondergang.

Een laatste voorbeeld dat ik wil aanhalen vinden we terug in hoofdstuk Al Kahf, waar Allah ﷻ ons het verhaal van een islamitische koning en grote leider vertelt.

Dhoe'l Qarnayn zei:

“De kracht waarmee mijn Heer mij heeft voorzien is beter, ondersteunen jullie mij met (inzet van menselijke kracht), dan zal ik tussen jullie en hen een sterke wal oprichten.
Breng me ijzeren platen"- totdat hij ze tussen de twee bergwanden had geëgaliseerd, zei hij:" Blaas [met balgen] ", totdat hij [als] vuur had gemaakt, zei hij:" Breng me gesmolten koper, opdat ik het er overheen kan gieten.”
(Al Kahf: 95-98)

Blijkbaar had hij hier kennis over en wist wat hij moest doen, met de wil van Allah ﷻ.

En zo zijn er vele voorbeelden te noemen uit de koran en hadith, waaruit blijkt dat ieder zijn specialisme heeft.

Voordelen van specialiseren

Door te specialiseren:

- Verwerf je focus en verdieping in een onderwerp (of meerdere). Zo weten mensen precies waar ze moeten zijn als ze ergens mee zitten, maar ook jijzelf groeit in jouw specialisatie en binnen jouw domein.
- Je bent zelfverzekerder en je aanbod is krachtiger en je kunt door je uitgediepte kennis meer waarde geven.
- Er bestaan verschillende inzichten vanuit verschillende hoeken. Zo kun je bijvoorbeeld zien dat mensen met kennis eenzelfde onderwerp of casus op verschillende manieren belichten. Dit komt door de uniekheid van hun bekwaamheid, begrip en kunde. Niet alles is voor iedereen toepasbaar of niet alles kan op dezelfde manier benaderd worden.
- Ten slotte wil ik afsluiten met dit: je zal meer levensgeluk ervaren en ontwikkelen als je echt doet wat bij jou past en als je datgene doet waarvoor Allah jou geschapen heeft. Jouw diepere kern (natuurlijke fitrah) wordt als het ware naar boven gebracht en optimaal gebruikt. Je blijft steeds gemotiveerd om je te blijven ontwikkelen.

Jij wordt de expert in je vak... dus jij wordt dan iemand van kennis, waar mensen zich op kunnen beroepen.